

Paul Kampshoff is de man achter het bedrijf Lagooni, dat doucheroelstoelen verkoopt. Paul liep 30 jaar geleden een dwarslaesie op en uit onvrede over de bestaande doucheroelstoelen is hij ze zelf gaan ontwerpen. 'Ik dacht: dit moet veel beter kunnen.' DOOR ANNET VERLOUW

'Gelukkig kunnen wij elkaar goed oppeppen als dat nodig is'

Vanaf zijn zevende jaar woonde Paul Kampshoff (nu 53) met zijn ouders in Zuid-Afrika. Hij vond het leven daar ontzettend fijn. Toen Paul in 1991 met zijn toenmalige vriendin op een feest was bij een meer gebeurde er iets onverwachts. Staande aan de kant van het water kreeg hij een duw, waardoor hij met zijn hoofd op een lager in het water gelegen rots terecht kwam. Hij brak zijn nek: een hoge dwarslaesie, C6 incompleet / C7 compleet. Later bleek de duw gegeven te zijn door een hem onbekende student die dronken was en dacht lollig te zijn.

Terug naar Nederland

Paul werkte in die tijd als manager bij de Pizza Hut en dat werk viel natuurlijk weg. Revalidatie zoals wij dat kennen was niet beschikbaar, dus huurde hij een paardenstal waar hij trainingsapparaten liet neerzetten. Elke dag ging Paul daarheen om te trainen. 'Ik zei dat ik weer zou gaan lopen, maar dat idee heb ik los moeten laten. Hoe hard ik ook trainde, lopen ging niet meer. Omdat er in Zuid-Afrika nauwelijks revalidatie beschikbaar is, heb ik moeten besluiten om terug te gaan naar Nederland. Dat is denk ik het moeilijkste besluit geweest dat ik in mijn leven heb moeten nemen. Maar het was noodzakelijk om een goed revalidatietraject te kunnen volgen, zodat ik weer zelfstan-

dig zou kunnen leven.' Tijdens zijn revalidatie kreeg Paul meer vrede met zijn situatie. 'Accepteren is een groot woord, ik denk niet dat ik het ooit kan accepteren. Maar ik slaagde erin om me te focussen op revalideren, op alles eruit halen wat erin zit.'

Te duur

Paul trok in bij zijn ouders die inmiddels in Den Haag woonden. Hij studeerde twee jaar psychologie, maar stopte daarmee omdat het niets voor hem bleek. Later werd hij technisch tekenaar en ging zelfstandig wonen in een Fokus-woning. Paul ging uit, leefde zijn leven en speelde rolstoelrugby. 'Maar de sportrolstoelen waren hier in Nederland veel te duur. De gemeente betaalde wel een gedeelte van de aanschafkosten, maar dan nog was het duur. Ik ontwierp daarom zelf een sportrolstoel en liet die in Zuid-Afrika maken, dat was veel goedkoper.' Ook anderen waren geïnteresseerd in de sportrolstoel, dus liet Paul er meer maken. Zo leerde hij in 2004 zijn vrouw Corine kennen. 'Ik had visitekaartjes nodig voor het verkopen van de sportrolstoelen. Corine was grafisch vormgever en ging die voor mij maken. Bij de eerste ontmoeting sprong eigenlijk de vonk al over. Toch heeft het nog even geduurd voordat we een relatie kregen, want Corine was nog in een echtscheiding verwickeld. Maar in 2006

ben ik bij haar ingetrokken en hebben we het huis laten aanpassen.'

Verbeteren

In die periode ontstond het idee om een betere versie te ontwikkelen van de doucheroelstoel. 'Er waren toen een paar merken doucheroelstoelen en eigenlijk was daar alles mis aan: te groot, te zwaar, te log en tegelijkertijd ook weer te gammel, met draaiknoppen en losse onderdelen, harde zittingen, noem het maar op. Ik ben gewoon begonnen met het maken van een schets, dus ik tekende de rolstoel helemaal uit zoals ik vond dat hij moest zijn. Die eerste schets heb ik helaas niet meer... Vanaf 2008 ben ik er intensief mee aan de slag gegaan: zoeken naar goede materialen en technische oplos-

singen, de stoelen echt gaan maken. Wat ik niet had verwacht gebeurde, binnen no time had ik tien orders binnen.'

Heel pittig

Inmiddels is het bedrijf van Paul bekend in binnen- en buitenland en hebben ze veertien modellen op de markt. Zo zijn er doucheroelstoelen voor dagelijks gebruik, voor kinderen, voor zware mensen en voor reizen. Lagooni levert de doucheroelstoelen onder andere aan Finland, België, Duitsland en Zwitserland. De acht in laesies gespecialiseerde revalidatiecentra in ons land hebben ook allemaal deze doucheroelstoelen. 'Het is een ingrijpend proces geweest, van het ontwerpen van de rolstoelen tot het blijven verbeteren van details en ook het hebben van een goedlopend bedrijf met

personeel. Ik kan wel zeggen dat het realiseren van Lagooni veel van me heeft gevergd. In combinatie met een dwarslaesie is zoiets heel pittig. Ondernemen dwars door een economische crisis heen, kinderen grootbrengen en zorgen voor jezelf met een dwarslaesie. Ook voor Corine was het vaak niet gemakkelijk. Gelukkig kunnen wij elkaar goed oppeppen wanneer dat nodig is. Dankzij de steun die we hebben aan elkaar en aan familie en anderen uit onze omgeving hebben we het vol kunnen houden.'

Rustiger leven

Paul wil maar zeggen: staar je niet blind op de buitenkant. 'Het succes is natuurlijk geweldig en het is mooi om te zien dat er ook mét dwarslaesie heel veel

kan. Maar tegelijk wil ik ook laten weten dat het goed is om een rustiger en stabiel leven te leiden en om je leven meer vorm te geven rond je handicap.' Zelf heeft Paul dat nog niet echt voor elkaar, met zijn volle werkdagen en twee weken vakantie per jaar. 'En die laesie kost natuurlijk ook tijd en energie, dus eigenlijk blijft er te weinig tijd over voor andere dingen. Sporten schiet er bijvoorbeeld bij in. Als je een handicap hebt lijkt het soms wel of de buitenwereld van je verwacht dat je jezelf extra bewijst, terwijl alleen al het leven met die handicap een flinke uitdaging is. Het gevoel dat je alles uit jezelf moet halen kan ook tegen je werken en voor iedereen zijn de mogelijkheden anders. Dus ik moet eigenlijk nog beter leren om mezelf wat minder op de proef te stellen.'

Foto: Youpid